



**BAEXEM**



**HEYTHUYSEN**

# MOLEN-NIEUWSBRIEF

NUMMER: 29 12/2024

Een van onze lezers van de Nieuwsbrief stuurde ons een gedicht over zijn kerstboom.

Het gaat om de kerstboom met kluit die hij al enkele jaren rond Kerst opnieuw in de woonkamer terug plaatst. Dit kan alleen maar wanneer de boom in de zomer de juiste verzorging krijgt.

**En dat krijgt de boom, hij heeft nog steeds zijn naalden.**

**Ode aan de kerstboom.**

**Bedankt kerstboom, dat je voor het derde jaar er was**

**Wij verontschuldigen ons een beetje, het is te pas**

**We hebben je vast pijn gedaan**

**Je werd niets gevraagd en moest binnen staan**

**Zware kerstballen torsten je takken**

**Zagen ze naar beneden zakken**

**Ook moest je die nare lucht verdragen**

**Toen we aan het gourmetten waren**

**Het aanhoren van al die gesprekken**

**Dacht je toen ..... Het is van de gekke.....**

**Maar wat brachten wij te gehore.....**

**Het lied; zie een kindeke is geboren....**

**Toen zag ik je genieten en denken**

**Voor 2025 de beste wensen.**

*Bij deze laatste Nieuwsbrief van 2024 wensen wij onze lezers  
fijne feestdagen en voor 2025 alle goeds.*

Wilt u ook iets in deze Molen-Nieuwsbrief plaatsen ?? Neem dan contact op met: [molennieuwsbrief@gmail.com](mailto:molennieuwsbrief@gmail.com)

In samenwerking met Frans Verstappen & Joël Kerbel

**De Aurora en St. Antonius molen al 50 jaar draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers.**